



Walking Dinner 2023

Vonderdoeners

Zaterdag 1 april

18.30 - 23.30 uur



3 verschillende huizen

3 verschillende gerechten

3 X 3 verschillende stellen

12 verrassende ontmoetingen!

Doe mee aan het Walking Dinner

Schrijf je in vóór 8 maart!

Hoe werkt het?

Ieder stel (2 vrienden / vriendinnen / alle combi's mogelijk / of alleen*) bereidt een gerecht voor 6 personen. Je hoort ± 2 weken van tevoren of je een voor-, hoofd- of nagerecht klaarmaakt.

Op 1 april om 18.30 uur starten we met het aperitief in café 't Vonderke!

Daar ontvangen jullie drie dichte enveloppen; in de 1^e staat naar welk adres je gaat voor je **voorgerecht** Bij wie kom je aan tafel? Spannend!

Je laat de andere twee enveloppen **dicht!** Na het voorgerecht mag je kijken waar je naar toe gaat voor het **hoofdgerecht**.

Je ontmoet daar weer 4 nieuwe tafelgenoten (als stel blijf je wel de hele avond bij elkaar).

Na het hoofdgerecht is het weer een verrassing waar en met wie je van het **dessert** gaat genieten.



Afsluitend borrelen we gezellig na in 't Vonderke.



Zélf kook je een voor-, hoofd- óf nagerecht voor 6 personen. Je zorgt dat je dit zó voorbereidt, dat je het in ± 20 minuten op tafel kunt zetten.

~ Culinaire hoogstandjes mág je uiteraard presenteren, gezelligheid staat echter voorop! ~

✂-----

Inschrijven: Plak dit briefje **aan de buitenkant** op een enveloppe en vul in:

Namen 1* of 2 deelnemers: _____

06 nummer: 06 - _____

1 adres waar je je gasten ontvangt: _____

emailadres: _____ @ _____

Persoon 1: eet geen.....

Persoon 2: eet geen.....

Stop € 9,- per persoon in de enveloppe (inclusief 2 consumpties bij 't Vonderke).

In geval van **dieet** duidelijk toelichten op briefje, je mag ook je eigen eten verzorgen als dat fijn is!

* Als je alleen wilt inschrijven mag je uiteraard alleen meedoen, indien gewenst kunnen wij je aan een ander koppelen om samen te koken.

Enveloppe **vóór 8 maart** inleveren in de brievenbus van Willem de Zwijgerstraat 77